

Boeken in het jort

Joodse en Palestijnse tranen. Kerkelijk verzet tegen Auschwitz / Het Israëliisch-Palestijnse conflict

Johan M. Snoek. Uitg. Skandalon, Vught 2010. 127 blz. € 12,50

Auschwitz, christelijk antisemitisme, het Israëliisch-Palestijns conflict, het ene is niet te begrijpen zonder het andere. Johan Snoek (1920) schreef een

beknopt, helder boek over Israël in de twintigste eeuw, met niettemin een schat aan feiten. Zelf maakte Snoek nog bewust de Tweede Wereldoorlog en

de stichting van de staat Israël mee. Voor zijn emeritaat was hij onder meer

predikant van de Schotse kerk in het Israëliische Tiberias en onderhield hij namens

de Wereldraad van Kerken de contacten met Israël. Opvallend is zijn genuanceerde toon. De kerken tijdens de Tweede Wereldoorlog, Israël in

haar relatie tot de Palestijnen, allemaal stonden ze voor grote dilemma's, schetst Snoek. Achterin het boek staan reacties van de theologen Dick Boer,

Maarten den Dulk, Wilken Veen en Anton Wessels op het Israëliisch-Palestijnse conflict.